

30 juli 2017, Agnes Jonckheere

Sinds enkele dagen halen de hoog opgelopen spanningen tussen Israël en Palestina weer overal ter wereld de media. Gisteren kwamen er honderdduizend mensen op straat in Jeruzalem tegen de Israëlische controle vòòr de Al-Aqsa moskee. Er is veel protest omdat de Israëlische regering detectiepoortjes heeft geïnstalleerd bij de ingang van de Al-Aksa moskee. Jordanië beheert de Islamitische heiligdommen in Jeruzalem, niet Israël zelf ([Bron >>](#)). Daarom is deze daad heel controversieel.



Er is nochtans een onderlinge afspraak met de Palestijnen dat de Joden niet de Tempelberg betreden, zij bidden aan de Klagmuur. Toch zien we pogingen om deze afspraak te negeren ([Bron >>](#)).

Er werden wetsvoorstellen ingediend om de derde tempel te bouwen op de Tempelberg waar nu de Al-Aqsa moskee staat ([Bron >>](#)). De Tempel Activisten, Temple Movement, willen de Al-Aqsa moskee vernietigen, vandaar de oplopende spanningen ([Bron >>](#)).

De zionistisch gezinde regering van Israël heeft nu recent een wetsvoorstel ingediend voor een 'groter hoofdstedelijk Jeruzalem'. Meer Joden moeten behoren tot de stad Jeruzalem maar de Palestijnen houdt men er buiten. Dit zou de eerste stap zijn in het toepassen van Israëlische soevereiniteit over Israëlische gemeenschappen in het grotere Jeruzalem van de toekomst. De Arabische Jeruzalemmers kunnen niet stemmen in gemeentelijke verkiezingen. Er is geen intentie om dit te veranderen. Organisatie 'Christenen voor Israël' voegt een Bijbeltekst toe aan hun artikel om hun gelijk te bevestigen. Is dit religieus extremisme ([Bron >>](#)) ?

Deze plannen van christen zionisten en 'Tempel Activisten' maken de Palestijnen wantrouwig en hierdoor lopen de spanningen zo vlug op om de Tempelberg.



Het is het verlangen van de Thorajoden dat Palestijnen en Joden gelijke rechten krijgen binnen één Israëliësch/Palestijnse staat. Dus alle grenzen, muren zouden dan wegvallen ([Bron >>](#)).

Als we de gelovige ultra-orthodoxe joden willen winnen voor het evangelie, moeten we het zionisten niet ondersteunen die hen beschimpen. Zij bewaren de 10 geboden, leven hieruit en kijken uit naar de komst van de Messias en het beloofde land dat de Messias hun zal schenken.

“Een doorbraak in de vastgelopen onderhandelingen tussen de leiders van beide landen lijkt nog altijd verre toekomst. Heel normale burgers van dit land lieten het afgelopen jaar zien, dat deze diepe kloof tussen de naties

heel goed te overbruggen is. De volgende voorbeelden geven hoopvolle vooruitzichten voor het door crisissen geplaagde Nabije Oosten.” Een mooi getuigenis, de moeite om het te beluisteren.

ISRAËL/PALESTINA – MENSEN DOORBREKEN DE SPIRAAL VAN HAAT

Vrede voor Israël

4 maart 2017, Klaagmuur TV

[Luister verder >>](#)